

Fietsen tussen de parels van de Stad

Ze leiden toeristen langs bezienswaardigheden en leren Stadjsers met andere ogen naar hun woonplaats kijken: de gidsen van Groningen. Wij stellen ze aan u voor.

Door Maaïke Trimbach

Jarenlang keek Sybo Glas (40) vanuit zijn toenmalige woning aan het Schuitendiep tegen het bord 'Fietsstad Groningen' aan. Een fietsvakantie in Bangkok trok hem over de streep; Glas leidt nu al vijf jaar fietsexcursies onder de naam 'Fietsstad Groningen'.

Samen met zijn vriend Henk Kooi en vutters Cor Glazenburg en Jan Drenth leidt hij op vrijdagmiddag, zaterdagochtend en op afspraak fietsers door de stad.

"Ik heb een fietstocht gemaakt van Vietnam naar Singapore. In Bangkok kregen we een fietsrondeleiding van een Nederlander. Hij overlaadde ons niet met informatie, maar liet ons vooral proeven van de sfeer. Dat vond ik een goed idee. Later ben ik in Amsterdam gaan kijken bij Yellow Bike, dé bakermat van stadsexcursies op de fiets."

Glas werkt bij de sociale dienst in Groningen. De contacten die hij daar heeft, kon hij goed gebruiken. "Bij Bewaakte Rijwielstallingen in Pathé hebben ze twintig huurfietsen voor ons gereserveerd. En de dames van de Prinsentuin, die daar via een gemeentelijk project werken, ontvangen ons altijd met open armen."

Tijdens een fietsexcursie vertelt Glas natuurlijk over de geschiedenis van de stad. "Hoe leer je een



▲ Sybo Glas in de Prinsentuin: "Geke en Margreet die hier thee schenken, zijn echte schatten." Foto: DvhN/Corné Sparidaens

Nederlandse stad beter kennen dan op de fiets? En fietsend kom je net wat verder dan bij een wandeling. Maar het hoofddoel is net als bij mijn voorbeeld in Bangkok het sfeerproeven. Niet de bezienswaardigheden, maar de Stadjsers zijn de parels van de stad."

Bijvoorbeeld de oudere heer die vaak op een bankje zit in de Oosterpoort. "Hij woont daar al z'n hele leven. Als we daar stoppen, zodat ik iets kan vertellen over de wijk, gaat hij spontaan vertellen over vroeger. Dat heb ik niet georganiseerd, maar het is me nu al een paar keer overkomen. Dat is prachtig, natuurlijk."

De onverwachte vragen van toeristen dwingen hem ook na te denken over zaken waar hij nooit bij stilgestaan heeft. "Zo vroeg iemand laatst wat 'Hanze' betekent. Ik weet wel waar de naam voor staat, maar de letterlijke betekenis ken ik niet. Ik heb het antwoord trouwens nog steeds niet kunnen vinden. Voor een groep Australiërs waren onze ondergrondse vuilnisbakken de grootste bezienswaardigheid."

Informatie en boekingen op www.fietsstadgroningen.nl of tel. 050-3011881